



WORDEN DE NOORD-BELGISCHE POLITICI EINDELIJK VLAAMS?

De onbestuurbaarheid van dit land wordt met de dag duidelijker. Ook voor politici die behoren tot partijen die traditioneel de Vlaamse eisen afdoen als probleem nummer 176. Tot blijkt dat letterlijk alles communautair is in deze versleten staat. En dus komen er voorstellen op tafel om nog maar eens wat bevoegdheden over te hevelen van het federale niveau naar de deelgebieden.

Op zich geen slechte zaak: hoe minder er van België overblijft, hoe gemakkelijker het wordt om het restant te splitsen.

Maar toch zijn niet alle voorstellen terzake een stap in de goede richting.

Zo lanceerde toenmalig minister – thans partijvoorzitter - Vande Lanotte (SP.a) de idee om het beleid inzake werkgelegenheid toe te vertrouwen aan de regio 's. Dit voorstel is eigenlijk de logica zelve. Vlaanderen en Wallonië zijn op dat vlak totaal verschillende landen en éénzelfde beleid voor het geheel kan onmogelijk goede resultaten opleveren. De splitsing is dus een kwestie van gezond beleid en daar varen zowel Vlaanderen als Wallonië goed bij.

Het is dan ook volkomen onbegrijpelijk dat Vande Lanotte bij zijn voorstel reeds een hele reeks Vlaamse toegevingen op tafel legt, nog voor het gesprek begonnen is.

Zo stelt Vande Lanotte de Walen gerust op financieel vlak: in zijn voorstel blijft de transfer vanuit Vlaanderen inzake de werkloosheidsuitkeringen (goed voor zo 'n 804 miljoen euro per jaar) gedurende twintig jaar gegarandeerd. Verder doet Vande Lanotte de toezegging dat de regionalisering van de gezondheidszorg (goed voor een jaarlijkse transfer van 1,25 miljard euro) niet meer ter sprake komt.

Vande Lanotte stelt zich dus geenszins op als een goede beheerder van de Vlaamse belangen.

Wat hij wil is duidelijk: wat extra bevoegdheden om de eigen achterban te kunnen bedienen, maar het werkelijke probleem blijft onaangeroerd.

De onnoemelijke transfers van Vlaanderen naar Wallonië worden door Vande Lanotte niet ter discussie gesteld. Wallonië krijgt sedert jaren veel te veel uit de sociale zekerheid. Deels omdat Wallonië verarmd is als gevolg van het PS wanbeleid, maar vooral ook omdat de misbruiken in deze regio welig tierden en elke poging om die scheve toestand recht te trekken op een veto van diezelfde PS botst.

De tussenkomsten van de ziekteverzekering liggen in Wallonië haast systematisch 20 tot 30% (voor de zogenaamde "speciale verstrekkingen" zelfs tot 35 %) hoger dan in Vlaanderen. Dit komt niet omdat de Walen zoveel ongezonder zijn of omdat de verzorging in Vlaanderen van slechte kwaliteit is. Dit is enkel te verklaren door overconsumptie, niet in het voordeel van de patiënt, maar wel in het voordeel van het door de PS en haar satellieten gecontroleerde ziekenhuis. Het voorstel Vande Lanotte bestendigt dat soort misbruiken en is een perfecte illustratie van het Belgische non-beleid van de laatste decennia. Los het probleem (de Waalse misbruiken) niet op, maar "koop" een oplossing voor de eigen regio. Stop de Walen nog meer geld toe, in de hoop dat ze u dan zullen toelaten om een beleid te voeren in de eigen regio. Om te voorkomen dat de PS dief nog langer steelt krijgt hij een blanco volmacht op Vlaamse rekening. Van staatsmanskunst gesproken.

Vande Lanotte – die al eerder stoere taal liet horen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde – valt met dit voorstel door de Vlaamse mand. Zijn stoere Vlaamse taal is raddraaijerij. Vande Lanotte is en blijft een deugdelijke Noord-Belg, geen Vlaming.

Johan Vanslambrouck
Voorzitter

SECRETARIAAT IJzerwake vzw

Lieve van Onckelen
Van Schoonbekestraat 20/2
2018 Antwerpen
secretariaat@ijzerwake.org
Tel./fax: 03 238 27 49

Meer informatie over de
IJzerwake is te vinden op
www.ijzerwake.org.

Steun- of lidgeld 2006 betalen
(als dat nog niet gebeurde!)
kan op rekening
733-0112827-46
van IJzerwake vzw.

Postcode: onbestelbare
nummers graag terug naar
Van Schoonbekestraat 20/2,
2018 Antwerpen

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE

HERNIEUWING LID- EN STEUNGELD 2006

De lidgeldhernieuwing 2006 gaat van start met dit nummer. Als u op uw adresetiket de letter **L** of **S** aantreft, hebt u reeds betaald voor 2006, respectievelijk als "steunend lid" of als "steunend sympathisant" en ontvangt u alle nummers van *IJzerwake* in 2006.

Als u de letter N aantreft of helemaal GEEN LETTER, betekent dit dat wij van u nog geen lid- of steungeld 2006 mochten ontvangen.

Indien u alle nummers van ons tijdschrift in 2006 wenst te ontvangen, verzoeken wij u uw lid- of steungeld (min. 5 €) over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding "*lidgeld*" of "*steungeld*".

Bedenk wel dat als u meer geeft dan die 5 € wij ook meer fondsen ter beschikking krijgen om de volgende IJzerwake nog beter voor te bereiden.

Vanwege de hoge verzendingskosten bedragen de tarieven voor lid- en steungeld voor leden en sympathisanten in het buitenland minimum 10 €.

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE

Op vraag van heel wat leden die een extra inspanning wilden doen om onze dagelijkse werking én de voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen, werden de **Vrienden van de IJzerwake** opgericht. Met het jaarlijkse lid- en steungeld dat we bewust laag houden (minimumbedrag 5 €) kunnen we al die onkosten vanzelfsprekend niet dragen.

Wie wil 'toetreden' tot de Vrienden van de IJzerwake kan via zijn/haar financiële instelling een bestendige opdracht geven om elke maand een door hem of haar zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding "**Maandelijks bijdrage Vrienden van de IJzerwake**". (Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet herkennen wij uw betalingen niet als bijdragen voor de Vrienden.)

Vanzelfsprekend zijn de leden van de Vrienden van de IJzerwake automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven zij dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Bij verwerking van hun maandelijks betaling van januari 2006 wordt hun lidmaatschap 2006 aangeduid.

Voor alle duidelijkheid dient ook vermeld dat de vzw IJzerwake – jammer genoeg – geen toelating heeft om fiscale attesten uit te reiken.

Luk Dieudonné
Financieel beheerder

ORIGINELE MAQUETTE EERSTE IJZERTOREN GERED!

De vzw IJzerwake heeft een originele houten maquette van de eerste IJzertoren aangekocht. Dit uniek stuk dreigde verloren te gaan en bevond zich reeds in het buitenland. Na aankoop werd beslist het prachtstuk van 2,40 meter (!) hoog professioneel te laten restaureren zodat het in de meest optimale omstandigheden kan bewaard blijven voor de toekomst. Dit alles kost ons 7.500 €.

De maquette, die eigendom blijft van de vzw IJzerwake, zal na restauratie bewaard worden in het museum van het Bormshuis, te Antwerpen.

Lezers die hun financieel steentje willen bijdragen, kunnen hun bijdrage overmaken op de rekening van IJzerwake met vermelding "Steun maquette".

Met onze hartelijke dank bij voorbaat.

Johan Vanslambrouck
Voorzitter vzw IJzerwake

NIEUWE ADRESSEN GEZOCHT

De vzw IJzerwake is DRINGEND op zoek naar adressen van Vlaamsgezinden om hen kennis te laten maken met onze werking. Wie helpt ons?

Reacties graag naar het secretariaat bij Lieve van Onckelen of naar adressen@ijzerwake.org.



HERDENKING HERMAN VAN DEN REECK OP 11 NOVEMBER

Op vrijdag 11 november 2005 houdt de vzw IJzerwake een korte herdenkingsplechtigheid aan het graf van Herman Van den Reeck op de begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen, om 11 uur.

Samenkomst om 10.45 uur aan de hoofdingang van het Schoonselhof. Herman Van den Reeck werd vermoord op 11 juli 1920, dit jaar 85 jaar geleden.

Nu het met veel bazuïngeschal aangekondigde "feestjaar 175-25" met stille trom een einde neemt, zonder dat er veel dappere Belgen hun slaap voor gelaten hebben, wil IJzerwake met de herdenking van Herman Van den Reeck even stilstaan bij de prijs die Vlaanderen in die 175 jaar betaald heeft aan mensenlevens, aan gevangenisstraffen, onderbroken studies en gebroken carrières.

Herman Van den Reeck, Vlaamsgezind student, progressief en pacifist, gevormd door Activisten als Lode Craeybeckx en Firmin Mortier, had al een jong leven van onblusbare inzet achter de rug, met als laatste 'wapenfeit' voor die noodlottige 11 juli 1920, zijn moeilijkheden aan de Franstalige universiteit ULB. Net was zijn verwijdering van de Brusselse universiteit wegens flamingantisme vrijdeld, of de 11-julimanifestatie kondigde zich aan. Door een verbod van de Antwerpse burgemeester (na het succes van de 11-juliviering 1919 van de Vlaamse Oud-Strijders) ging de manifestatie door te Borgerhout, bijgewoond door duizenden Vlamingen.

Grote groepen trokken daarna toch richting Antwerpen, verontwaardigd door het manifestatieverbod, dat duidelijk tegen Vlaamsgezinde manifestaties was gericht. Aan de Antwerpse Grote Markt kwam het tot schermutselingen toen de politie chargeerde, en ontrolde leeuwenvlaggen in beslag wilde nemen.

Een schot velde de 20-jarige Herman, die een tijd lang op straat bleef liggen, vooraleer hij naar het politiebureau in het stadhuis werd overgebracht.

Als gevolg van de laattijdige verzorging overleed hij een dag later in het Sint-Elisabethziekenhuis. Zijn dood bleef niet zonder gevolg. Bij zijn laatste tocht werd de lijkstaf gevolgd door Vlamingen van verschillende politieke strekkingen, die bij dit tragische overlijden hun meningsverschillen konden vergeten, om samen een vuist te maken voor Vlaamse rechten. Zelfs politieke akkoorden werden mogelijk in de maanden volgend op zijn dood!

Dichters als Paul van Ostaijen, Marnix Gijsen, Wies Moens, en anderen wijdden teksten aan 'de martelaar voor Vlaanderen', en riepen op tot verzet.



De vzw IJzerwake meent dat de figuur Herman Van den Reeck ook vandaag de Vlaamse Beweging tot bezinning kan brengen over de zo noodzakelijke eenheid onder alle Vlaamsgezinden rond Vlaamse eisen. Tevens wil de vzw IJzerwake benadrukken dat Vlaanderen niets te vieren heeft in het jaar '175-25', alleen de Belgische onderdrukking van Vlaanderen te herdenken...

IJZERBEDEVAART VERSUS IJZERWAKE

In het kader van een historische studie over het protest sinds het midden van de jaren 1970 tegenover de koers van het IJzerbedevaartcomité, die vanaf 2003 leidde tot de IJzerwaken te Steenstrate (Ieper), is het Bormshuis (Documentatie- en archiefcentrum voor de geschiedenis van de Vlaamse Beweging) op zoek naar alle mogelijke documentatie. Diverse organisaties als het IJzerbedevaarderskomitee, het IJzerbedevaardersforum, de Groep van Gent en de Werkgroep Radikalisering IJzerbedevaart waren daarbij betrokken.

Het Bormshuis is concreet op zoek naar gedateerde persknipsels, correspondentie, notulen van vergaderingen, pamfletten, affiches, zelfklevers, sjaaltjes, ballonnetjes, foto's,...

Tijdelijke ontlending van het beschikbare materiaal behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden, ook fotokopies zijn welkom.

Bormshuis
t.a.v. Luk Dieudonné
Volkstraat 30
2000 Antwerpen
Tel.: 03 216 15 25 (na 19 u. op werkdagen)
Fax: 03 238 33 99
borms@vlaanderen.org

GEESTDRIFTIGE ANTI-BELGISCHE WEERWERK TECHNIEK

Al dreigde het druilerige regenweer onze vierde IJzerwake, op zondag 21 augustus jl., soms ernstig te verstoren, de geestdrift, het radicalisme en de stijl waren toch niet klein te krijgen! - Met het sterke motto "Na 175 jaar wanbestuur: Vlaanderen onafhankelijk!" bood deze IJzerwake fel weerwerk tegen de slappe herdenking van "175 jaar België". Spijts het gure, gelukkig niet al te frisse, weer kwamen zeker even veel of zelfs meer bedevaarders naar de weide bij het monument van de Gebroeders van Raemdonck. Het jongleren met uiteenlopende en liefst zo laag mogelijke aantallen door de correcte en meedrivende persluidhoudt de opgang van IJzerwake niet tegen. Ook de stijl, de toespraken, de bindteksten, de liederen, de imposante en aangrijpende bloemenhulde en de onvergetelijke apoteose met een zee van zwart-gele én oranje-blanje-bleu-vaandels wijzen er op: wij gaan naar een hernieuwde, voorname en radicale, Vlaams-nationalistische en dus anti-Belgische IJzerwake, in feite de "nieuwe IJzerbedevaart".

Bezielde ging Pater Adriaan Aernouts voor in de Eucharistieviering, bijgestaan door E.H. Luc Vranckx, E.H. Cyriel Moeyaert en E.H. Wilfried Pauwels. De prachtige, Groot-Nederlandse tekst van priester Elias Dupon zaliger, ten dele gebaseerd op 'Torens van Dietsland' van Wies Moens, droeg opnieuw dit ingetogen begin van de IJzerwake. Tijdens de mis vertolkten het Antwerpse 'Scheldekoor', o.l.v. Jan Fossey en het Gentse Emiel Hullebroeckkoor, o.l.v. Wis Versyp, vier innige en vertrouwde liederen: 'Lieve Vrouwe van ons land', 'Vlaamse Moeders', 'Lied van mijn land' en 'Gebed voor het vaderland'. Een muzikale kracht die de IJzerwake voorbeeldig droeg en die koren en samenzang begeleidde, was de 'Zwalmfanfare' o.l.v. Cary De Clercq en Fernande Grison. Regisseur Luc Lemmens en dirigent Gust Teugels konden dit ensemble in extremis engageren nadat 'Piston' verstek had gegeven.

Na een meeslepende inleiding door de Zuid-Oost-Vlaamse muzikanten, leidden Elke Heylen en Hans Schoofs de IJzerwake aangrijpend in met de voordracht van Aleidis Diericks onvergetelijk gedicht 'De dag begint op een wei' (terugdenkend aan Anton van Wilderodes 'De dag begint bij een puin.... in Diksmuide'). De bezwerende symboliek van de vele Vlaamse en Dietse vaandels op die weide bracht de dichteres groots onder woorden: "De dag begint met een vlag./ Eén vlag, zwart en geel op de wei/ en uit alle steden en streken/ stromen de vaandels erbij/ en zo wordt de weide als een zee,/ een vloedgolf van goudgeel en zwart; / hier staat een volk dat herlééft/ hier klopt, van Vlaanderen, het hart!"

Met een drieledig verhaal van 175 jaar Belgisch wanbestuur en 175 jaar

Vlaamse vrijheidsstrijd - naar de woorden van Rodenbachs "Lied der Knapen-



BELGISCHE IJZERWAKE: GEN "175 JAAR"



schap": 1. " 't Verleden leeft in ons", 2. "Het heden hoopt ons", 3. "De toekomst straalt voor ons" - hielden de mensen van regie en programmacommissie het talrijke en aandachtige publiek in hun ban! In zijn bindteksten gaf Erik Verstraete krachtig gestalte aan de grote levenwekkers en

opvoeders die ons volk in zijn ontvoogdingsstrijd, moeizaam maar volhardend, voorgingen in de tragische én glorieuze momenten. Liederen en muziek accentueerden



dat telkens: het opwekkende 'Daglied' van Armand Preud'homme, Rodenbachs 'De Blauwvoet', het 'Rodenbachlied' ("Eens klonk in het land van de Kerels"), "Omdat ik Vlaming ben", 'Amnestielied', 'Voor Outer en Heerd', 'Vlaanderen' ("Vlaanderen alleen is het

land naar mijn zin"), 'Groeninghe' en de drie nationale liederen. Een bijzonder indrukwekkend moment was de hulde aan verscheidene grote doden uit onze vrijheidsstrijd, o.a. aan Roden-

bach, Robrecht de Smet, Lode Dosfel, Emiel Hullebroeck en Leo Vindevogel, die als zinnebeeld werden gesteld voor de duizenden die hun leven veil hadden voor de volkse zaak en die werden vervolgd en vermoord door de wanstaat België. Sterker en beklijvender kon dit niet onder woorden worden gebracht dan door het gedicht 'De plicht van een volk' van Aleidis Dierick, dat als volgt besloot: "Vlaanderen! eert hén, uw doden; / de helden, de groten, de namelozen! / Leg als een kreet op hun graf / het symbool: het Zonnerad / en de nachtzwarze rozen!" Dat alles werd ontroerend en mooi begeleid door de bloemenhulde. - Zo werd, voornaam en innig, het eerste deel van deze IJzerwake besloten.

"Het heden hoopt op ons": tijdens het onder dit motto verloopend tweede deel van de Wake, werden de Vlaamse eisen tot splitsing nog eens met nadruk gesteld: "SPLITS Brussel-Halle-Vilvoorde, SPLITS de sociale zekerheid, SPLITS justitie, SPLITS openbare dienstverlening". Voorzitter Johan Vanslambrouck zette die eisen kracht bij en het "België, barst!" bleef uiteraard niet uit de lucht. Tijdens de daaropvolgende omhaling werd volkseigen muziek, door de muziekgroep 'Aroendel', en de stijlvolle mannendans 'Trawantel' door speelschaar Ossaert ten beste gegeven en gewaardeerd.

Tijdens het derde gedeelte, onder het motto "De toekomst straalt voor ons", richtte Hugo Portier, erevoorzitter van het ANZ, zich tot de - hier ook weer talrijk aanwezige - jeugd in een scherpe en radicale toespraak. Ter nagedachtenis van de verleden jaar gestorven West-Vlaamse toondichter Herman Roelstraete, zong Gust Teugels diens mooie lied 'Vlaanderen': "Vlaanderen alleen is het land naar mijn zin...."

"De apotheose van deze IJzerwake staat in het teken van 175 jaar België, maar dan in averechtse en rebelse zin", zo klonk het en dat luidde meteen een grandiose slotmanifestatie in: honderden zwart-gele en enkele oranje-blanje-bleu-vaandels schreden naar het podium en stelden zich daar op, terwijl Jef van Hoofs 'Groeninghe', als strijdkreet voor de toekomst weerklonk uit duizenden monden. - Johan Vanslambrouck, prof. Michiel Debackere en Karel Canfijn spraken dan de eerste strofe van Verschaeves - in Diksmuide nu verwaarloosde - 'Eed van Trouw' uit - "Wij heffen hart en handen / voor 't heil der Nederlanden...." en werden in de tweede strofe bijgetreden door een overtuigende "massa" nationalistes: "O land van roem en rouwe, / van liefde en lijdensnood, / gij wordt weer vrij en groot! / Wij zweren houwe trouwe / U, Vlaanderen, totterdood!" - Hoopvol klonken ook de laatste woorden van de bindteksten: "Wij verlaten

deze wake met het woord van Wies Moens: 'Wij zijn de bouwers van de tempel niet, wij zijn alleen de sjouwers met de stenen!' Weest bereid! Een nieuw jaar brengt ons hopelijk en eindelijk de zege: een onafhankelijk Vlaanderen in een stralenkrans van vrije Euopese volkeren."

Erik Verstraete



IJZERWAKEPOEZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (11)

Onze jongste, geslaagde, IJzerwake -reeds de vierde op rij! - werd mede gedragen door de bindteksten en in het bijzonder door twee gedichten van Aleidis Dierick, die ik had ingeschakeld. Deze Aalsterse dichteres, radicale nationaliste “van Dietsen huize”, luisterde in Steenstrate ontroerd naar de krachtige voordracht van haar, speciaal voor deze bedevaart geschreven, gedichten: “De dag begint op een wei” en “De plicht van een volk”. Dit laatste, bijzonder ontroerend, gedicht van één van onze grootste Nederlandse dichters van nu, hebben lezers van dit blad wel gehoord en mede gelezen op 21 oogst, maar ik druk het hier weer af wegens zijn bezwerende kracht.

De plicht van een volk

Dit is de plicht van een volk:
te eren wie voor hén kwamen;
de doden dragen het vaandel
de doden dragen de wapens
de doden blijven ons manen!
Een levend volk eert zijn doden
die - in bittere jaren en nood -
hun jeugd en hun leven gaven.

Dit is de plicht van een volk:
stil te staan bij hun graven,
naar het Keltisch kruis
naar het berkenkruis
de witte rozen te dragen.

Volk! Vergeet niet hun namen!
Denk aan het bloed, aan de tralies,
denk aan de kogel die float.

Gedenk uw Vlaamse soldaten
uw doden in Westen en Oosten.
Gedenk uw vermoorden, uw bannelingen
gedenk de gevangenen, mannen en vrouwen.
gedenk de repressieterreur en de kinderen.

Kent gij de Staat die het brood
uit uw hand en uw mond heeft geroofd?
Kent gij de Staat die uw taal,
uw fierheid en trots heeft gedooft?
Kent gij de Staat die met angst en haat
u het eren van uw doden verbood?
Vlaanderen! eert hén, uw doden;
de helden, de groten, de namelozen!
Leg als een kreet op hun graf
het symbool: het Zonnerad
en de nachtzwarde rozen!

Uit de vele gedichten die mij, al sedert de IJzerwake van 2004, werden toegestuurd uit heel Vlaanderen, kies ik verder een vrij recent gedicht, dat de gemartelde Westhoek van 1914-'18 evoceert

Vlaanderen

De bomen buigen zich deemoedig naar 't oosten
Takken geplooid, door de strakke westenwind
Die weemoedig klagend - niet te troosten -
In deze vlakten geen andere weerstand vindt.
Diep verscholen, onder 'n brede grijs gespikkelde klak
Robuust en hoekig, 't zwijgzaam gesloten boerengezicht
In wiens hart en ogen, een stuk vertrouwen brak
Toen z'n geliefde Westhoek onder 't vijandig geweld was gezwicht.

Weiden en velden, waarop in bloed werd geschreven
Hoe fragiel en kostbaar de vrede kan zijn,
De nietigheid en 't onbelang van een mensenleven
Herleid tot rijen witte kruisjes, naamloos klein.

Nog steeds vindt men die vele littekens en sporen
In de vergetelheid van jaren, vergeefs gesmoord,
Diep geworteld leed, waaruit de hoop werd geboren
Dat dit heldenoffer eens zal worden verhoord.

En als boven de akkers, ver achter duinen en strand,
De zeldzaam blauwe hemel asgrauw verkleurt,
Dan voel ik hoe mijn gekwetste Vlaanderland
Heel innig om zijn verloren zonen treurt.

Silver Wolf

De gruwel en de lelijkheid van elke oorlog heeft vele dichters geïnspireerd. Eén van onze begaafde dichters van de voorbije eeuw, de eerder stille Hubert van Herreweghen (geb. 1920), behorend tot de post-expressionistische generatie - mét o.a. Van Wilderode - tekent een bijzonder plastisch beeld van het oorlogsgeweld:

Oorlog

Gelukkig gaan de dingen, wat gebeure,
mij niet ter harte,
ik ben een dwaas,
die met zijn liertje loopt te leuren
en, afgezien van jammer of soelaas,
zie 'k liefst,
over de halve deure,
een boerenzoon de klei labeuren,
of bij en vlinder,
in de mei,
de honig van mijn mispel keuren,
wat ik er rondom kal of daas,
de onwezens kruipen uit hun krochten,
de Dulle Griet,
gehelmd razernij,
rolt met gestroomlijnde gedrochten
mijn kruidentuinen naderbij
om lucht en aarde te verscheuren
en gleis te maken van de klei.

Daar zijn ze,
ik zie oorlog gebeuren.

(uit 'Aardewerk')

Al heb ik vele ingezonden gedichten, van zwakke tot sterke, in voorraad, toch zijn waardevolle, ontroerende gedichten altijd welkom bij de samensteller van deze rubriek:

Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE

Programmabrochure 2003	3 €
Programmabrochure 2004	3,50 €
Programmabrochure 2005	3,50 €
Verslagboek 2003	6 €
Verslagboek 2004	7,50 €
Video IJzerwake 2004	8 €
Dvd IJzerwake 2004	12 €

Vlaamse Leeuw raamvlag	9 €
Vlaamse Leeuw mastvlag	9 €
Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!)	6,50 €
Vlaamse Leeuw fietswimpel	2 €
Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet	6,50 €
Vlaamse Leeuw zwaai vlaggetje	1,30 €
Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag)	11,50 €

Metalen sierschotel met Vlaamse Leeuw	
Klein Ø 12,50 cm	4,50 €
Groot Ø 18 cm	6,50 €

Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra.
Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal.



PROVINCIALE CONTACTEN

Provincie Antwerpen:

Renaat van Beeck, Deken de Winterstraat 14, 2600 Berchem (Antwerpen), 0485 47 97 17, antwerpen@ijzerwake.org

Provincie Limburg:

Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org

Provincie Oost-Vlaanderen:

Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org

Provincie West-Vlaanderen:

Walter Verbeke, Zuidschotestraat 10, Bikschote, 051 54 51 33.

Provincie Vlaams Brabant:

An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org

Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest

GELIEVE DEZE BON **ENKEL MET DRUKLETTERS** IN TE VULLEN!

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam:

Verkozen mandaat of functie in een vereniging:

Straat, huis- en busnummer:

Postcode en woonplaats:

E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!):

Telefoon:

Fax:

GSM:

Handtekening:

- ☐ Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden.
- ☐ Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van 'steungeld 2006'. (en ontvang het blad verder).

LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland!

- ☐ Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van 'lidgeld 2006' (en ontvang het blad verder).

LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland!

- ☐ Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd.
- ☐ Wil meewerken met de komende IJzerwake. (**keerzijde invullen aub!**)

Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in:

Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.

AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2006 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding "lidgeld 2006" of "steungeld 2006".

Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland!

Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

IJzerwake vzw

Identificatienummer: 5667/2003

Maatschappelijke zetel:

Grotesteenweg 426

2600 Berchem (Antwerpen)

Secretariaat:

Lieve van Onckelen

Van Schoonbekestraat 20/2,

2018 Antwerpen

Tel. + fax: 03 238 27 49

secretariaat@ijzerwake.org

Financies:

financies@ijzerwake.org

(Luk Dieudonné)

Redactie tijdschrift:

redactie@ijzerwake.org

of per post via het secretariaat

Aanmelding e-postrondzendlijst:

info@ijzerwake.org

Technische coördinatie manifestatie:

logistiek@ijzerwake.org

0475 29 57 65 (Luc Vermeulen)

Coördinatie advertenties:

opmaak@ijzerwake.org

0496 53 31 38 (Hans Verreyt)

Verantwoordelijke bussennetwerk:

bussen@ijzerwake.org

03 230 24 62 (Mia Dujardin)

Aanmelding medewerkers:

medewerkers@ijzerwake.org

0475 38 87 81 (Ledy Broeckx)

0475 30 99 50 (Michael de Bronett)

Algemene Vergadering

Wilfried Aers (beheerder) – Mia Brans-Dujardin

(beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh

– Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Lea De

Jonghe-Meurrens – Luk Dieudonné (financieel beheer-

der) – Peter Fransoo – Ghislain Henderickx – Luk

Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Gino Smits

– Renaat Van Beeck – Jurgen Van Hauwermeiren –

Lieve Van Onckelen (secretaris) – Johan Vanslambrouck

(voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans

Verreyt – Erik Verstraete – Mr. Herman Wagemans

(erevoorzitter) – Walter Winkeler

KOPIE CLIËNT

bedrag in letters

.....

memodatum bedrag in EUR

.....

rekening opdrachtgever

.....

rekening begunstigde

733-0112827-46

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

mededeling

.....

datum afgifte

.....

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

Handtekening(en)

Datum ondertekening

.....

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje

Niet ter betaling aanvaarden

memodatum (facultatief)

.....

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

rekening opdrachtgever

.....

naam en adres opdrachtgever

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

bedrag

.....

EUR

.....

CENT

.....

rekening begunstigde

.....

naam en adres begunstigde

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Hieronder niets